

Dames en heren, Veteranen van de Koninklijke Marechaussee,

In de ruim zeven maanden dat ik nu Inspecteur der Veteranen ben, heb ik in ieder geval één ding geleerd: Veteranen komen vooral naar een reünie of naar een Veteranendag om elkaar terug te zien. Om met elkaar te praten en herinneringen op te halen. Ze komen niet om stil te zijn en te luisteren naar mensen die met een microfoon op het podium staan.

Daarom zal ik het kort houden.

Toch vind ik het belangrijk om u op deze Veteranendag Koninklijke Marechaussee even toe te spreken, omdat deze dag een gelegenheid is waarmee de leiding van Defensie aan u wil laten weten dat wij uw inzet tijdens oorlogen en missies op prijs stellen. En als Inspecteur der Veteranen zeg ik dat niet alleen omdat ik dat zelf vind; ik sta hier ook namens de minister van Defensie, met de expliciete opdracht om namens de minister die erkenning en waardering over te brengen.

Daarmee kom ik gelijk bij het thema dat de leiding van de Koninklijke Marechaussee aan deze dag heeft gegeven: Erkenning, waardering en zorg.

.....

In de eerste plaats Erkenning en waardering:

De titel Veteraan draagt u niet zomaar. De titel veteraan – in de militaire context – is wettelijk verankerd. Zij is gereserveerd voor militairen en oud-militairen die iets bijzonders hebben gedaan in dienst van onze samenleving. Diezelfde samenleving ziet - erkent – het bijzondere karakter van die bijdrage, dat het dienen onder oorlogsomstandigheden of bij zogenaamde Vredesmissies, een buitengewone prestatie is. Een prestatie die niet iedere Nederlander kan leveren of bereid is om te leveren.

Naast dat zien dat u iets bijzonders hebt gedaan, moet de samenleving ook laten merken daar dankbaar voor te zijn. Als uw inzet wordt erkend, hoort daarbij dat hij ook wordt gewaardeerd. Sommige veteranen kijken met afgunst naar landen waar veteranen op straat te horen krijgen: “Thank you for serving”. Dat klinkt als een mooie manier van waarderen, maar het past niet goed bij onze Nederlandse cultuur, bij onze samenleving.

Maar vergis u niet. Ook in Nederland laten mensen steeds meer merken dat zij uw inzet waarderen: Sinds een aantal jaren reserveren bedrijven vacatures speciaal voor veteranen en bieden bedrijven kortingen aan op vertoon van de veteranenpas. Dat past wèl in onze Nederlandse cultuur. Als u de app van Onbekende Helden op uw telefoon installeert, of de advertenties in Checkpoint in de gaten houdt, zult u onder de

indruk zijn van de manier waarop in Nederland veteranen worden gewaardeerd.

En wie een keer heeft meegelopen in het defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag, heeft zelf kunnen voelen op welke hartverwarmende wijze het publiek haar waardering toont. En heeft kunnen ervaren hoe het defilé wordt afgenomen door Zijne Majesteit de Koning: Het hoogste bewijs van erkenning en waardering door onze samenleving.

.....

Als veteraan heeft u die erkenning en waardering verdiend. Samen met het thuisfront dat u voor, tijdens en na uw missie heeft ondersteund.

U heeft die erkenning en waardering verdiend voor uw inzet tijdens de oorlog of missie waarin u heeft gediend. Of misschien is het beter om in meervoud te spreken over oorlogen en missies, want met name de jongere generaties hebben aan meerdere en vaak uiteenlopende missies deelgenomen.

Daarbij is het bijzondere dat u, de Koninklijke Marechaussee, er altijd bij was. Overal waar Nederlandse eenheden werden en worden uitgezonden, moest er Militaire Politie of Marechaussee bij zijn. U was er bij in voormalig Nederlands-Indië, in Korea, in Nieuw-Guinea en bij nagenoeg alle missies vanaf Libanon. U was erbij om voor de eenheden van de andere

krijgsmachtdelen de militaire politietaak uit te voeren.

Maar daarnaast heeft u ook uw eigen missies uitgevoerd; daarbij denk ik dan met name aan politiemijsies en politie-trainingsmissies in crisisgebieden en in landen die vanuit een crisis moesten worden opgebouwd. Vaak kleine missies, die ontsnapten aan de aandacht van het grote publiek. Maar evenzeer missies voor de deelname waaraan u erkenning en waardering hebt verdiend.

.....

Erkenning en waardering..... en zorg.

Dat laatste moeten we niet vergeten. Voor de meeste veteranen is de uitzending een verrijkende ervaring geweest. Een periode waarin zij offers hebben moeten brengen, waarin zij het soms erg moeilijk hebben gehad, en waar zij sterker uit zijn gekomen.

Voor een klein deel van de veteranen is het echter zo'n ingrijpende ervaring geweest, dat zij extra steun nodig hebben om er versterkt uit te kunnen komen. Zij moesten – of moeten - na terugkeer nog een extra missie volbrengen, samen met hun thuisfront. Een missie die in zwaarte vaak niet onder doet voor de uitzending zelf. En het hoort bij de erkenning en waardering van de bijzondere inzet als militair, dat wij als samenleving en als

Defensieorganisatie ook bij die extra missie voldoende steun en zorg bieden.

Ik hoor soms dat veteranen zich er aan ergeren dat met name in de media veel aandacht is voor de veteraan die gewond is geraakt en zorg nodig heeft. Zij herkennen zich niet in dat beeld. Zij hebben het gevoel dat “het” beeld van “de” veteraan te veel wordt bepaald door veteranen met PTSS. Dat herken ik en dat begrijp ik.

We mogen best benadrukken dat voor veruit de meeste veteranen hun missie een ervaring is waar zij met trots op terugkijken. Een verrijkende ervaring. Maar we zijn verplicht om onze kameraden voor wie de ervaringen te zwaar waren, te steunen tijdens hun tweede missie. Een missie waarbij ook geldt dat zij moeten doorgaan waar anderen stoppen. En waarbij zij de steun van de groep nodig hebben. En wij hebben als militair geleerd, dat we elkaar vasthouden en niemand achterlaten. De opdracht is pas voltooid als de laatste man binnen is.

Zorg is ook zorg voor elkaar. Zorg is ook luisteren naar elkaars verhaal. Zorg is ook wederzijds begrip en wederzijdse waardering voor elkaars bijdrage aan het geheel. Zorg begint met elkaar vasthouden en elkaar steunen, zoals wij dat als militairen gewend zijn. En waar kunnen veteranen die zorg beter vinden dan bij elkaar?

.....

Vandaag is een dag waarop de leiding van Defensie, de leiding van de Koninklijke Marechaussee, hun erkenning willen laten zien voor uw bijzondere inzet in het belang van Nederland.

Vandaag is een dag waarin wij waardering tonen voor de wijze waarop u gediend hebt in buitengewoon moeilijke omstandigheden.

Vandaag is ook een gelegenheid waarbij u weer het onderlinge begrip, kameraadschap en zorg voor elkaar, kunt geven en ontvangen. Zoals alleen veteranen onder elkaar dat kunnen.

Ik wens u fantastisch mooie dag toe.

En als u nog moet rijden: Niet te veel drinken, want ik heb veel Marechaussees in de buurt gezien.